

Redactioneel

Voor wie er nog aan mocht twijfelen: de mediawereld staat op zijn kop! En dat links hopeloos de recente ontwikkelingen achterna hinkt en zich met de dag defensiever opstelt, staat helaas buiten kijf. Dit nummer probeert dan ook een bijdrage te leveren tot het grootscheepse inhaalmanoeuvre dat de arbeidersbeweging weldra zal moeten doen: Jef Turf schetst in een kort artikel de situatie van dit ogenblik in Vlaanderen, Cees Hamelink evalueert de nieuwe technologieën en Ludo Abicht (terug van weggeweest) heeft het over de taken die voor links t.o.v. het doorbreken van het BRT-monopolie zijn weggelegd.

Dat het VMT de controversie evenmin uit de weg gaat, wordt aange- toond door de bijdrage van Jan Vermeersch, die het netelige probleem van mensenrechten en vrede behandelt.

André Mommen ten slotte onderkent in de Oost-West-verhouding een nieuwe koude oorlogssfeer en hangt een beeld op van de toekomst van de handel tussen Oost en West.

Er rest mij nog u namens de VMT-redactie onze beste wensen over te maken voor een (strijdvaardig en atoomvrij) 1985. Laat dit laatste nummer van 1984 alvast een warm pleidooi zijn om uw abonnement op het Vlaams Marxistisch Tijdschrift te vernieuwen: nog altijd 500 fr. (450 fr. voor Masereelfondsleden), voor bibliotheken en instellingen 600 fr. Het VMT heeft uw steun broodnodig.

I.O.